

# VECKOBREV



**Sanuk – Svenska skolan Thailand**  
SVENSK PEDAGOGIK I TROPISK MILJÖ

VECKA 2 - JANUARI 2023 - HUA HIN



## SKOLSTART VT23

*Onsdag skolstart, torsdag årets första storsamling och thaitema, fredag på stranden för hoppbilder! Föräldrarna fick en hård start eftersom de behövde komma hit och vara med alla dagarna, men nu är vi igång.*

Som rektor vill jag passa på att med några inledande ord om vår skola, inte för att fastna i det förgångna utan för att jag tycker att det ska berättas och dokumenteras. Vår skola i Hua Hin har stått ensamt i dryga två år, elen fungerade inte för att alla elkablar var stulna (en del tak var söndriga), att tvätta sig om händerna gick inte för att tvättfaten var stulna, delar av muren var riven och behövde målas om, vissa fönster gick inte att öppna ... för det fanns inga, toaletter var igensatta, vi hade ingen WIFI, man drog sig för att bada i poolen för att den såg ut som gröna lagunen eftersom pumpen var stulen (å andra sidan fungerade ju inte elen), man hade överhuvudtaget svårt att ta sig till skolhuset eftersom hela gården var övervuxen ... det var där vi startade, jag och min familj, i början av december när vi kom hit.

Man blir tårögd när man ser lokalerna fyllas med skolbarn igen, det är sån oerhörd glädje att se dem leka och trivas, de behöver inte svettas i sina klassrum (även om de arbetar så det ryker) eftersom elen och våra AC fungerar, varje klassrum har sin egna toalett och dusch, vattnet fungerar, poolen är rengjord och klarblå igen med staket runt om för säkerheten. Säkerheten är något som kommer att vara viktigt för oss att säkra var dag. Jag är oerhört tacksam över att ha fått tag i fyra trevliga och duktiga pedagoger, som får mig att känna mig trygg att verksamheten kommer att skötas på bästa möjliga sätt.

Det har varit en kämpig period som vi nu kan lämna bakom oss och börja blicka framåt, man ska inte slås ner av motgångar, man ska lära sig av dem, kämpa igenom det steg för steg tills man når målet - det är så man blir starkare, det är så man kan känna sig stolt och nöjd - för det gör jag nu.

På storsamlingen fick vi besök i skolan av en munk som välsignade oss och vår skola. Vi hade kläder som täckte axlar och knän, bugade och satte ihop våra händer som hälsning, var noga med att inte röra någons huvud eller visa fotsulorna och klädde oss i alla färger utom orange som är munkarnas färg. Munken välsignade oss sedan med vatten.



### **Krabborna - förskola/förskoleklass**

Vi har lekt namnlek med boll och visat varandra vad vi tycker om att göra med hjälp av TAKK-tecken. Det är spännande att utforska alla leksaker och lära känna nya kompisar! Det har blivit legobyggen, roll-lek och skapande under våra första dagar tillsammans.

### **Aporna - årskurs 1-2**

Vi apor har lagt mycket tid på att lära känna varandra och att leka. Vi har lärt oss att göra veckoplaneringar och under eftermiddagen kom barnen igång med skolarbetet. Det var fantastiskt fint att se hur hjälpsamma och fina barnen var med varandra. Klassen är så duktiga på att dela med sig och var väldigt taggade på att hjälpa varandra.

### **Ödlorna - årskurs 3-4**

Vi har arbetat med RAR (Respekt för andra, Ansvar för mina handlingar, Respekt för mig själv) och skrivit egna exempel på vad det betyder för oss som individer och som klass. Eleverna har kloka tankar och är måna om att alla ska trivas och må bra! Vi har lite smått kommit igång med det enskilda arbetet i svenska och matematik, nästa vecka kommer det bli mer enskilt arbete. Eleverna har fått i hemläxa att öva på vår gemensamma Sanuk-sång.

### **Elefanterna - årskurs 5-8**

Vi har kommit igång med arbetet i svenska och matte. Nästa vecka börjar vi med att göra en planering för veckan. Efter munkbesöket lärde vi oss mer om en munks liv och sagan om hur Siddharta blev Buddha. Vi har också arbetat med RAR. Det är en trevlig grupp.

### **Dagar för idrott**

De dagar eleverna har idrott ska de komma ombytta till idrottskläder redan på morgonen. Efter idrotten blir det bad i poolen. Packa ner sarong eller handduk och vanliga kläder att byta om till efteråt. De behöver också ha druckit en vätskeersättning hemma på morgonen den dag de ska ha idrott.

Förskoleklassen är med aporna på idrott och pool på onsdagar.

Aporna har idrott onsdagar och pool måndag och onsdag.

Ödlorna har idrott fredagar, pool onsdag och fredag.

Elefanterna har idrott tisdagar, pool tisdag och torsdag.

Krabborna har ingen idrott men kommer att bada i poolen under veckan.